

## JAARVERSLAG VAN DE GOUDSE FOTOCLUB 2019

### Praten

Vergaderen bestuur ALV

*overleg*

### Presenteren

Eigen werk Reisverslag

*individueel*

Foto's werkgroepen

*als groep*

Sprekers van buiten Jury jaarprijzen Bezoek Sprekers club

*inspiratie*

Foto's bespreken digitaal Foto's bespreken als afdruk

*beoordeling*

### Doen

Excursies WG Natuur WG Macro

*naar buiten*

WG fotobespreking.

*diepgang*

Van Pixel tot Plaatje

*leer je camera kennen*

### Kijken

Beamer 3 keer zo vaak gebruikt als de bok,  
en in ongeveer 2/3 van alle activiteiten

Bok

Dit plaatje illustreert de tijd die aan de clubactiviteiten is besteed, in verhouding tot elkaar. Ten opzichte van vorig jaar kwamen de werkgroepen minder in actie. De werkgroep “Gebouwde omgeving” stond vorig jaar nog in de steigers, maar is helaas nu in elkaar gestort. Van Pixel tot Plaatje is een nieuw initiatief. Deze groep verkent de technische mogelijkheden om je indrukken nog beter te kunnen uitdrukken.

Als je wilt laten zien hoeveel uren er relatief besteed zijn aan elke activiteit, dan worden bijvoorbeeld de groene balkjes een stuk kleiner. De werkgroepen bestaan steeds ongeveer uit 5-8 man, terwijl er iedere clubavond, 38 dit jaar, toch zeker 20 leden aanwezig zijn, 2/3 van het totaal.

De categorie “inspiratie” kan nog uitgebreid worden als nog meer leden een spreekbeurt houden over wat of wie hen inspireert. Of bij de presentatie van eigen werk ook vertellen wat ze bewogen heeft die serie te maken en hoe ze dat gedaan hebben. Een mentoraat gaat op kosten van de deelnemers, maar ze kunnen wel een tegemoetkoming in de kosten krijgen van de Fotobond.

Aan competitie doen we ook: aan de jaarprijs digitaal en de jaarprijs afdruk is enthousiast meegedaan. Dat gold niet voor de jaarprijs series. Maar in 2020 gaat dat beter! Voor de Bondsfotowedstrijd moesten we onderling uitmaken welke tien van de 41 foto's we mochten inzenden. We eindigden bovengemiddeld op de 65ste plaats in een veld van 166 deelnemende clubs.

In de loop van 2019 hebben drie leden opgezegd. Eén was een slapend lid, twee leden moesten vanwege zieke hun lidmaatschap opgeven. Van Joop hebben we daarna afscheid moeten nemen en dat gedaan onder zijn motto: “Vier het leven en hef het glas.....”.

We verwelkomen ook drie nieuwe leden. Zo zijn we weer met 30, net als vorig jaar om deze tijd.

Financieel is de club gezond: de middelen die we nu in kas hebben zijn ongeveer even groot als het totale bedrag aan contributies. Deze gelden zijn uitsluitend bedoeld voor calamiteiten.

In 2022 bestaat Gouda 750 jaar als stad en dat valt samen met ons 75 jarig jubileum. De extra financiering die voor de feestelijke projecten nodig is zal uit andere bron moeten komen. Te denken valt aan de Gemeente en de Fotobond. Binnen de club zijn een aantal mensen samengekomen die al plannen aan het formeren zijn die in aanmerking kunnen komen voor subsidie. Wat zij op zich hebben genomen is niet eenvoudig; zij verdienen alle mogelijke steun.

Bij de opening van het jaar zijn weer vragen gesteld over wat je goed of slecht vindt en wat je graag

verbeterd ziet. Graag je antwoorden. De club is er tenslotte *voor*, maar ook *door* de leden!